

José de Ribera: Moses. 1638. Museo di San Martino, Napoli.



Samtaler om tro De ti bud

Fire onsdage
i foråret 2018

Samtaler om tro

Studiekreds om de ti bud

Fire onsdage i foråret 2018



Samtalerne om noget af det vigtigste i livet, troen fortsætter i foråret.

Samtalerne finder sted en onsdag aften hver måned. Meningen med studiekredsen er, at det skal være *SAMTALER* om troen og ikke bare en præst, der fremlægger. Det er indtil videre lykkedes, og vi fortsætter i foråret. Der er kommer en lille snes deltagere hver gang.

I foråret har samtalerne et fælles emne: De ti bud.

Moses modtog for nogle tusinde år siden de ti bud af Gud på Sinai-bjerget. De ti bud har fået stor betydning i både jødedommen og i kristendommen. De ti bud er noget af det bedst kendte stof i Biblen og spiller en stor rolle i populærkulturen såsom Cecil B. de Milles *The Ten Commandments* og Steven Spielbergs *Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark*. De ti bud styrer fortsat folks moralske kompas, og de inspirerer fortsat i moderne lovgivning.

Studiekredsen kommer til at handle om den historiske baggrund for de ti bud, men især om hvordan de ti bud optræder i nyere kunst og litteratur, og hvad de betyder for mennesker i et moderne samfund. Deltagerne er selv med til at forme aftenernes indhold.

Alle aftenerne foregår i Egense præstegårds konfirmandstue. Det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Deltagelse kræver ingen forudsætninger, men der vil som regel være lidt forberedelse til hver gang.

Bud et og to: Hugget i sten?

Onsdag den 21. februar kl. 19.00

Vi ser på den historiske baggrund for budene. De ti bud kan opstilles på forskellige måder; hvad er korrekt?

Endvidere diskuterer vi de to første bud: Hvem er egentlig gud for os: Os selv, tegnebogen, sociale medier...?



Bud tre og fire: Stress, familielivet og helligdagene.

Onsdag den 14. marts kl. 19.00

Hold hviledagen hellig og ær din far og mor. Men hvordan har familielivet det så i vort samfund?

**Samtaler om tro finder sted i
Egense præstegård, Højensvej 169, 5700 Svendborg**

Bud fem til syv: Moral og kærlighed

Onsdag den 25. april kl. 19.00



De ti bud foran State Capitol i Austin, Texas.

Bud fem til syv forbyder mord og tyveri og utroskab. Men rangerer utroskab (det sjette bud) virkelig på linje med drab og røveri?

Hvad er forholdet mellem moral og kærlighed?

Bud otte til ti: Begær

Onsdag den 23. maj kl. 19.00

Vi mennesker begærer mange ting: Berømmelse, anerkendelse, succes, rigdom... Vi misunder vore medmenneskers indtægter, huse, biler... Hvor meget er vi parat til for at opnå de her ting? Og hvor kommer begæret fra?

Denne aften er den sidste samtale-aften inden sommerferien, så der sluttet med et let måltid og et glas vin.

**Flere oplysninger:
Sognepræst Torben Poulsen, 62 21 18 94 eller tpo@km.dk
www.egense-oskerninge.dk
Facebook: eoskirker**